

1. Παραφράζοντας την ιστορική φράση του Κομμουνιστικού Μανιφέστου «Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη» θα πω ότι ένα «γκρίζο νέφος πλανιέται πάνω από την Αθήνα και πάνω από την Ελλάδα». Ένα νέφος απελπισίας, φόβου και τρόμου για το σήμερα και το αύριο. Οι δρόμοι της Αθήνας έχουν γεμίσει με νεόπτωχους και νέους άστεγους. Άνθρωποι άνεργοι, φτωχοί, χαμηλοσυνταξιούχοι. Τα πολυϊατρεία ανθρωπιστικών οργανώσεων που προσέφεραν υπηρεσίες κυρίως σε μετανάστες τώρα κατακλύζονται από Έλληνες που δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν το αντίτιμο στο νοσοκομείο ή την εισφορά για τα φάρμακα. Η φτώχεια πλήττει πλέον και ανθρώπους που είχαν επαρκές βιοτικό επίπεδο. Η βία και η επιθετικότητα είναι διάχυτη.
2. Η περίοδος που διανύουμε είναι επώδυνη και αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι η κορυφή του παγόβουνου, ένα ελάχιστο μέρος της εικόνας, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Υπάρχει ανάγκη πολιτικής δράσης και σχεδίου για την αντιμετώπιση της κατάστασης, και ανάγκη κοινωνικής δράσης και σχεδίου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στο κοινωνικό και ανθρωπιστικό επίπεδο.
3. Μέσα από τις ωδίνες & τις διεργασίες της περιόδου που διανύουμε θα αναδειχθούν: - νέες αντιστάσεις δημιουργικής δικτύωσης, - νέες εναλλακτικές κοινωνικές δομές, - νέες νοοτροπίες, - μία νέα πολιτισμική συνειδητότητα. **Θα ανακαλύψουμε την αντίσταση που εκφράζεται στην πολιτική της μικρής πράξης, «στον Θεό των μικρών πραγμάτων».**
4. Ποιες ποιότητες θέλουμε να επικρατήσουν; Ειρήνη, αφθονία, συνεργασία, ομοψυχία, πολιτισμός. Να επικεντρώσουμε την προσοχή, την εργασία και την στάση μας στις ποιότητες που θέλουμε να επικρατήσουν. Σ' αυτά που οραματιζόμαστε εμείς για τον κόσμο. Να γίνουμε δηλαδή **«η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο»**. Να ευθυγραμμίσουμε την σκέψη με τον λόγο και την πράξη μας, να έχουμε δηλαδή ακεραιότητα.
5. **Να παραιτηθούμε** από την αυτολύπηση, την αρνητικότητα, την γκρίνια, τον μηδενισμό. **Η οργή και ο θυμός να μετουσιώνεται**, να διοχετεύεται συνειδητά σε εκείνα τα πράγματα που θέλουμε. Η οργή να μετουσιώνεται σε θετική ενέργεια. Σε θετική δράση. **Να επανεξετάσουμε την «κουλτούρα της διεκδίκησης»** όχι για να παραιτηθούμε από την διεκδίκηση, ίσα ίσα που ένα τμήμα της Εκπαίδευσης για την Ειρήνη και της Επικοινωνίας Δίχως Βία εκπαιδεύει στην «διεκδικητικότητα», αλλά για να την μετουσιώσουμε σε πολιτική ευθύνης μέσα από την ατομική και την συλλογική μας στάση και πράξη.